

Jesper Svartvik inom kort ej längre innehavare av Krister Stendahl-professuren vid Lunds universitet och Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

Fr.o.m. den 1 januari 2019 är jag inte längre innehavare av Krister Stendahl-professuren i religionsteologi vid Lunds universitet och Svenska teologiska institutet i Jerusalem, en tjänst som jag har innehaft sedan 2009. Många ställer säkert frågan vad som är orsaken till detta. Processen som har lett fram till detta beslutet har tyvärr inte kännetecknats av transparens, och därför – trots att jag har lagt ned avsevärd tid och kraft på att försöka kartlägga förloppet – har jag svårt att förstå vad som egentligen har skett under det senaste året. Följande står emellertid klart:

Lunds universitet: Min arbetsgivare meddelade mig i början av höstterminen 2018 att det föreligger arbetsbrist. Orsaken är att Centrum för teologi och religionsvetenskap av strategiska skäl väljer att i framtiden inte prioritera religionsteologi (dvs. studiet av olika aspekter av interreligiösa relationer). Därför inställdes mina inplanerade kurser under kommande läsår. Jag beklagar detta beslut. I en tid av ökande antisemitism och annan xenofobi är religionsteologi ett angeläget ämne. Detta har jag även framfört till arbetsgivaren, men eftersom universitetet ändå valde att stå fast vid sin linje och inleda en process som skulle leda fram till uppsägning på grund av arbetsbrist bestämde jag mig för att lämna tjänsten, som jag alltså därför innehar endast fram till den 31 december 2018.

Svenska kyrkan: Tjänsten har i hög grad varit externfinansierad. Den så kallade ”professorsfonden” (förvaltd av Svenska kyrkan, med ett ursprungligt kapital på femton miljoner) har debiterats motsvarande 75% av kostnaderna för tjänsten (ursprungligen debiterades 100%). Det synnerligen anmärkningsvärda – ja, faktiskt även klandervärda – är att Lunds universitets handläggare vid denna tjänsts tillkomst inte krävde att ekonomiska medel skulle överföras till universitetet – såsom är brukligt vid donationsprofessurer – utan nöjde sig med att regelbundet debitera Svenska kyrkan. Samarbetet mellan Svenska kyrkan och Lunds universitet reglerades i ett avtal. I ett brev undertecknat av Svenska kyrkans generalsekreterare den 29 januari 2018 sades emellertid detta avtal upp med tolv månaders varsel. Med andra ord fanns det ekonomiska medel fram till den 31 januari 2019. I samtal och brevväxling har generalsekreteraren återkommande försäkrat mig att syftet hela tiden endast har varit att *omförhandla* avtalet (senast i ett e-brev daterat den 5 oktober 2018), så att ett nytt avtal skulle kunna gälla fr.o.m. 1 februari 2019. Svenska kyrkans ärkebiskop har hela tiden hållits informerad om händelseförloppet. Jag är tacksam för hennes stöd i en svår

situation, och att hon har skrivit att hon har ”en respekt för [min] forskning och en stor uppskattning för [mig] som föreläsare.” Även flera av de andra i biskopsmötet har gett uttryck för stöd och engagemang, vilket kommer till uttryck i ett brev från ärkebiskopen, i vilket hon talar om ”biskopsmötets samfällade uppskattning för ditt arbete och glädje över STI:s existens”, och skriver ”Jag hoppas också att du vet att min respekt för din forskargärning är stor.”

Svenska teologiska institutet: De senaste årens rekryteringar till tjänsterna som direktor och intendent vid detta respekterade dialoginstitut i Jerusalem har fått omfattande negativa konsekvenser. Direktor och intendent har på olika sätt agerat för att försvåra och förhindra min verksamhet vid Svenska teologiska institutet. Deras handlande har allvarligt skadat förtroendet för institutet. Där finns nu inte längre en religionsteologisk kompetens. Svenska teologiska institutet i Jerusalem leds för närvarande av två personer som inte har sitt hjärta i kyrkan.

I den uppkomna situationen vill jag blicka framåt och söka nya uppgifter och uppdrag i andra sammanhang, hellre än att försöka dröja mig kvar vid ett universitet och ett institut som inte prioriterar religionsteologi. Med William Ernest Henleys ord i den kända dikten *Invictus*:

I am the master of my fate,
I am the captain of my soul.

Jag kommer att sakna alla goda kolleger och kära vänner i Jerusalem, ”staden med stränder mot evigheten”.

Lund den 15 oktober 2018

Jesper Svartvik

Bilaga:
Decennial Report (2008–2018)